



September 2012

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander

De zomer loopt alweer op zijn eind. Het weer liet het in het begin van de zomer goed afweten. Gelukkig veranderde dat in augustus. Tot op heden genieten we van fraai (na)zomerweer. Deze maand zijn de laatste activiteiten van de zomer. Hierover in deze nieuwsbrief meer. Nu maar hopen dat het mooie weer voorlopig aanhoudt, geniet er volop van!

John Dorst, secretaris.

Nieuwe leden

We heten de familie Fofana (nr 87) en de familie Sarikas (nr 102) van harte welkom en heel veel tuinplezier.



Kantine.

In de maand juli en augustus was de kantine elke vrijdag en zaterdagavond open. Dat is dus alweer voorbij. Gelukkig is er nog Het Feest, een Bingo en tijdens het klaverjassen kan u ook nog gewoon een drankje drinken in de kantine en een praatje maken met mede tuinleden.



Gratis vervoer.

In Overschie kan je **gratis** gebruik maken van vervoer! De Tuk Tuk brengt je gratis waar je wil, helaas alleen in Overschie. **Bel 010-2234981.**



Nu echt de allerlaatste BINGO van de zomer maar

Op **22 september** is de laatste bingo van de zomer. MAARRR, op **1 december** houden we een sinterklaas/kerstbingo met mooie prijzen die passen bij de tijd van het jaar. U komt toch ook?



Feestavond 08 september met live band.

Vergeet u het niet? Zaterdag aanstaande (08 september) wordt er een feestavond georganiseerd op VTV Helpt Elkander. De avond wordt opgeluisterd door de 7 koppige live band **MAKE MY DAY**. Het repertoire van de band bestaat uit bekende funk, soul, pop en rocknummers. Voornamelijk dansnummers en af en toe een ballad zullen zij ten gehore brengen. **De avond begint om 20.00 uur**. We hopen op een grote opkomst. Tevens op deze avond een grote verloting met heeeeeeel veel prijzen.

.....

Column

DELEN.

Als kind werd mij al geleerd te delen met een ander. Echt delen wat ik zelf had maar ook een ander laten gebruiken wat ik had. Dat vond ik soms wel moeilijk. Maar ach, je leert uiteindelijk ook dat bezit het einde van verlangen is. Dus wat maakt het uit als een ander ook even net zo gelukkig is met iets wat jij bezit, gelukkig dat je dat kan delen.

Op de tuin gebruik ik vaak een kar of kruiwagen. Deze zijn van ONS dus dat is delen. Ik breng de spullen naar mijn huisje. Delen betekent in dit geval dat wanneer ik een kar gebruikt heb terug moet zetten waar hij hoort. Ik vind dat nog steeds wel moeilijk en verzin ook regelmatig een reden om de kar die ik gebruikt heb toch nog even bij mijn tuin te laten staan. Ik denk dan terug aan vroeger, toen mij het delen is geleerd. Dan ga ik toch, met tegenzin, de weg terug en zet de kar daar waar hij hoort. Zo kunnen we met z'n allen delen, zoals mij vroeger is geleerd. Oh ja, de kar gebruik ik als ware hij van mij. Ik houd hem heel zodat ik, zoals ik vroeger heb geleerd, ook een ander kan laten gebruiken wat ik bezit.

Dat heet delen zoals ons vroeger is geleerd.