



VTV Helpt Elkander  
Overschie Kleiweg 636  
3045 LP Rotterdam  
20-07-2014

Beste leden,

Naar aanleiding van de vreselijke vliegtuigramp waarbij Henk en Ineke zijn omgekomen en het overlijden van Cor hieronder verdere informatie en mededelingen.

Afgelopen vrijdag is de condoleance voor Henk en Ineke druk bezocht. Dit was voor ons in elk geval een grote troost. Wij hopen dat het voor u hetzelfde heeft betekend. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij velen van u gepolst wat u dacht van ons plan om de tuinverlichting en lampionoptocht voor 26 juli in een iets aangepaste vorm toch door te laten gaan. U reageerde allen positief.

Wat is het idee: Zoveel mogelijk mensen zorgen voor een mooi verlichte tuin. Zodra het donker wordt verzamelen wij bij het verenigingsgebouw en gaan alle tuinen bekijken. De kinderen met lampion en de 'grote mensen' kunnen een kaarsje ( i.v.m. brandgevaar liefst in potje o.i.d) meenemen. We eindigen dan bij de tuin van Henk en Ineke en laten daar onze kaarsjes achter.

De kinderen mogen hieraan meedoen maar voor de ouders die dit niet willen worden de kinderen door een volwassene meegenomen naar de kantine alwaar zij een presentje krijgen.

Bovenstaand is ook besproken met de familie en zij waarderen het enorm. Bovendien gaven zij aan (zoals wij ook al dachten) dat Henk en Ineke zelf zouden zeggen dat het door moet gaan omdat de kinderen er naar uitkijken. De familie is ook uitgenodigd maar zullen nog laten weten of zij komen. Er komt nu natuurlijk enorm veel op hen af. Op verzoek van de familie zullen wij foto's maken zodat wij die aan hen kunnen overhandigen samen met het condoleance register. Wij worden door de familie op de hoogte gebracht wanneer een eventuele uitvaartdienst zou zijn. Nog zoveel is niet bekend.

Inmiddels hebben wij van niet leden die niet op de condoleance konden komen en van bovenstaand gehoord hadden het verzoek gekregen of zij ook mochten komen. Het lijkt ons geen probleem aangezien het alleen maar fijn is om te weten dat zoveel mensen om Henk en Ineke hebben gegeven en ze hebben gewaardeerd.

Toen dit plan ontstond wisten wij nog niet dat het zo slecht met Cor ging en dat hij zo snel zou overlijden maar u mag natuurlijk indien gewenst ook een kaarsje bij de tuin van Cor achterlaten.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren van de zus van Cor op Donderdag 24 juli aanstaande van 14.00 tot 14.30 uur. Rouwcentrum de Palm. Palmentuin 73 in IJsselmonde. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

---

---

De prijsuitreiking voor mooist verlichte tuin laten wij dit jaar vervallen.

---

---

De AED cursus van aanstaande woensdag zal naar een nader te bepalen datum worden verplaatst.

---

---

Via mail en persoonlijk hebben wij van de leden en niet leden ook vele blijken van medeleven ontvangen die aan het bestuur en ook aan Willem, mijn moeder en mij persoonlijk gericht waren.

Wij willen van deze gelegenheid meteen gebruik maken om u hiervoor te bedanken. Behalve bestuurders zijn wij ook maar gewoon mensen.

Heel veel mensen weten dat Henk en Willem 'klusmaatjes' en meer waren en daarom dus heel hartelijk dank voor al het medeleven. Ook namens Trudie, Willem en (mijn moeder) Riet.

Als bestuurder heb ik Henk en Ineke natuurlijk bijzonder gewaardeerd voor alles wat zij voor de vereniging deden maar in de loop der jaren is er ook een persoonlijk band ontstaan. Ik zal ze missen omdat we twee betrokken tuinleden zijn kwijtgeraakt maar nog veel meer zal ik ze missen omdat we twee vrienden zijn kwijtgeraakt.

Ook Cor zal ik missen. Behalve dat hij een zeer gewaardeerde, uitermate precieze en goede penningmeester was, kwam hij ook wel eens langs voor een 'bakkie' en een praatje.

In mijn vijfjarig voorzitterschap zijn er zware tijden geweest vooral tijdens de juridische procedure en de verwickelingen die daarbij kwamen maar ik kan u vertellen dat dit de moeilijkste tijd is tot nu toe. Ik kan me niet voorstellen dat het veel erger kan.

Mede om deze reden willen wij u mededelen dat wij tot en met de tuinverlichting aan al onze bestuurlijke verplichten zullen blijven voldoen maar daarna willen Trudie en ik graag tot aan het daarop volgende spreekuur van 9 augustus 'vakantie' nemen. Ook voor Trudie is het als beginnend secretaris een zware tijd geweest. Uiteraard zullen wij reeds gemaakte afspraken zoals vergaderingen etc. in die tijd nog wel gewoon nakomen. Wij hebben ook persoonlijk verdriet en komen er op dit moment niet aan toe dit te verwerken. We hebben even tijd voor onszelf nodig.

Wij gaan uit van uw begrip in deze.

Namens het bestuur en als tuinlid,

Yvonne Wiekens